

Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur



Nummer 46
Mei 2022



Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur

De vereniging richt zich op het nagelaten werk van Johannes van der Steur met als doel om de kinderen in het christelijke weeshuis van de Yayasan Pa van der Steur in Jakarta, Indonesië, te ondersteunen.



Voorzitter

Eveline Gerritsen-Kastein
Postbus 82094
2508 EB Den Haag

Vicevoorzitter

Matthieu de Borst

Penningmeester

Rosa van Valkenhoef

Secretaris

Chérie Ham

Bestuursleden

Nel de Borst

Marijke Ross

Tom Jutte

Betalingsgegevens

IBAN NL 22 INGB 0003 1845 22

Tenaamstelling Ver. Vrienden Yayasan Pa van der Steur

Contact

Adoptie (Stans Stolte)

Vereniging (Chérie Ham)

Yayasan (Nel de Borst)

Bulletin nr. 46

Mei 2022

Redactie en vorm

Voor eerdere nummers en info

adoptie@pavandersteur.org

cherieham@live.nl

0651214867

nelkuta@gmail.com

Matthieu de Borst

www.weeshuispavandersteur.nl

Een weeshuis in Indonesië?

Verdeeld over een jongens- en een meisjeshuis wonen er 34 weeskinderen op het terrein van de Yayasan Pa van der Steur (de yayasan) in Jakarta, Indonesië. De leeftijd varieert van vijf tot achttien jaar waarbij de jongsten vanaf het eerste uur worden begeleid door de ouderen. Naast het woongedeelte bestaat de yayasan uit een kleuter-, een basis- en een middelbare school. Ook kinderen uit de omgeving schrijven zich op deze scholen in. Afhankelijk van hun omstandigheden kunnen zij een (volledige) reductie krijgen van het lesgeld. Momenteel krijgen 88 kinderen uit te omgeving het lesgeld betaald door de yayasan. Na de middelbare school bemiddelt de yayasan voor de

weeskinderen bij het vinden van een baan of probeert te helpen om een beurs te krijgen. Bij goede prestaties is het mogelijk om een vervolgopleiding te volgen.

De Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur (de vereniging) heeft als doel om de yayasan financieel te ondersteunen. Het geld hiervoor is vooral afkomstig van donateurs uit Nederland. Door aandacht te verspreiden over de yayasan werft de vereniging donateurs, zoals bijvoorbeeld met informatie over gebeurtenissen in het weeshuis of over de geschiedenis van de verschillende kinderen.



Een geëmancipeerd lot

In de tijd voor de corona-pandemie, jaren geleden, toen men elkaar gewoon onbevreesd een hand gaf, kwam er vanuit de yayasan het verzoek om nieuwe computers. Want net zoals het weinig zinvol is om kinderen op een toekomst voor te bereiden met typemachines, waren de oude modellen niet langer geschikt voor modern onderwijs. Gelukkig kon er mede dankzij vrienden uit Nederland aan dit verzoek worden voldaan.

En dus zodra er tijdens corona de eerste lessen op afstand werden gegeven waren er... nog steeds talloze problemen! Nergens ter wereld waren scholen voorbereid om abrupt een heel onderwijssysteem om te gooien, ook niet op de yayasan. Langzaam zijn de problemen zo goed als mogelijk opgelost. Maar ze waren in het begin in ieder geval veel minder groot door de aanwezigheid van de pc's.

Door hun gewenning aan het online leskrijgen, heb ik zelf eens door middel van een videoverbinding met een paar kinderen en caretakers gebabbeld om te kijken hoe het daar nu gaat. En net zoals wat waarschijnlijk voor de meeste kinderen geldt, zijn ze erg blij dat het gewone schoolleven weer doorgaat. De eentonigheid van het afgesloten leven tijdens lockdowns binnen het weeshuis speelt een rol en, vooral, door het gemis van de vrienden van scholen. Op mijn vraag of ze niet met andere kinderen van het tehuis bevriend waren, werd steeds met een bijna verbazing gereageerd: 'Maar dat is heel anders. Dat is familie.' De relatie die ze met elkaar hebben beschrijven ze als een diepe verbondenheid, waarbij pubers zichtbaar snel volwassen worden om de kleuters te begeleiden bij iedere stap in hun gezamenlijke lot. Overigens toonden de caretakers zich ook niet bepaald onbewogen bij de ontwikkeling van de kinderen: 'We proberen alle kinderen echt te leren kennen. Ieder kind is uniek met een eigen persoonlijkheid. En ook proberen we te ontdekken wat ieder kind wil. We zien het als onze plicht om te zorgen dat de kinderen dat over zichzelf leren.'

Van de kleuters wilden de jongens die ik sprak later professioneel voetballer worden. Als een van de meest populaire sporten in Indonesië is dat geen bijzondere verrassing. De jonge meisjes van de yayasan echter, ambieerden een carrière bij de politie. En dan niet zomaar als agent op straat maar als officier. De motivatie werd me niet zo duidelijk maar we zullen merken wat hun generatie zal inbrengen in de emancipatie later. Op oudere leeftijd willen de meesten een baan in de ICT. Wellicht heeft het online les op afstand en de nieuwe lesprogramma's in programmeren en 3d-sculpturen de afgelopen jaren daar invloed op gehad. In ieder geval geeft het –



doorgaans meer dan bij voetbal - redelijke baan zekerheid in de verdigitaliserende kenniseconomie.

Door de week staan ze allemaal voor dag en douw op, namelijk om 4.00 u. Gelukkig kan het in de weekenden wat rustiger, want dan is het om 4.30 u. Er is een vast programma voor alle kinderen, waarbij corvee, school, eten, spelen en huiswerk elkaar op vaste tijden afwisselen. Tussen deze bedrijven door wordt er dagelijks maar liefst zeven keer gebeden, een proces dat zich voortzet bij de oudere kinderen die veel meer vrijheid hebben. Ik vond de rust en vooral dankbaarheid waarmee de kinderen zichzelf en hun omstandigheden beschreven – zoals twee jaar afgesloten in lockdown op het terrein van het weeshuis – erg opvallend.





Verder lijkt er in Indonesië ook een einde te zijn aan de vele lockdowns. Dat betekent hopelijk het mooie cliché van een frisse, nieuwe start. In dat kader staat er in dit bulletin het een en ander over de verweesde kinderen van de yayasan, hoe vrienden zoals jij hebben geholpen, en enkele veranderingen van de vereniging. Eveline Gerritsen en Marijke Ross zullen zich namelijk na vele jaren trouwe inzet niet meer verkiesbaar stellen als bestuurslid (zie pagina 11). Gelukkig is het bestuur de afgelopen jaren wat groter geworden waardoor ze hun ervaring konden doorgeven.

Bovendien kunnen we na twee jaar kille onthouding eindelijk weer eens een gezellige kumpulan houden. Dat betekent gewoon een gezellig feestje met eten. De opzet is dit keer wat anders; het begint tegen het einde van de middag en als vermaak zal de theatergroep Plankgas een voorstelling geven. De entree is gratis en iedereen, vriend, sympathisant of vagelijk geïnteresseerde, is van harte welkom. We moeten echter rekening houden met het aantal stoelen en dus is het nodig om je aanwezigheid vooraf op te geven. Ook voor de ervaring van een onvergetelijke nasi tumpeng maaltijd na de voorstelling is een reservering nodig. Op pagina 14 staat meer informatie.

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk vrienden daar te zien. Dat is gezelliger. En als we daarnaast informatie kunnen delen over de meest onschuldige en lieve kinderen ter wereld, die toevallig aan het begin van hun leven minder geluk hebben gehad, maar waarbij alles goed komt mede dankzij donaties en hulp van hun vele vrienden uit Nederland, dan is het een geslaagde dag.

Matthieu de Borst

Expathelden

Tijdens de lockdowns was bezoek door vrijwilligers natuurlijk niet toegestaan, iets wat niet alleen meer levendigheid geeft maar doorgaans zowel voor de kinderen en voor de vrijwilligers een interessante en leerzame ervaring blijkt. Desondanks is er een groep die zich bijzonder heeft ingezet en claimt dat zij juist degenen zijn die hebben geleerd en zijn gegroeid in hun contact met de yayasan: een groep Italiaanse expats uit Jakarta. Zij wilden graag iets doen en hebben dat dwars door de corona-barrières gewoon doorgezet.

Tijdens de lockdowns hebben ze namelijk iedere maandag online contact gehad met de kinderen via zoom en door hun vele gesprekken hebben ze elkaars harten wederzijds veroverd. Voor deze vrijwilligers zijn het niet langer 'de kinderen van de yayasan'; het zijn verschillende individuen met onderscheidende persoonlijkheden en verlangens. Na het eerste gesprek bevestigden de kinderen de vraag of ze contact wilden houden. Ze mochten dan zelf de gespreksonderwerpen

kiezen. Een greep uit de gekozen onderwerpen: muziek, stress tijdens een pandemie, pubertijd, technologie, onzekerheid, een eigen bedrijf beginnen, en Italiaanse kunst. Blijkbaar is het ook een les in leren praten over moeilijke onderwerpen. De expats behandelen deze onderwerpen vervolgens, waarbij ze soms experts uitnodigen en de kinderen ook zelf online presentaties laten geven.

Deze vrijwilligers dachten niet iets terug te krijgen door tijd met de kinderen te spenderen en ze daardoor meer uit hun isolatie te halen. Nu zien ze het weeshuis Pa van der Steur zelf als een leerschool waar ze 'meer hebben geleerd door de "kindness" (vriendelijkheid) dan dat de kinderen van hen hebben geleerd'.

Na de lockdowns was er de mogelijkheid van een eerste excursie naar een expositie over de schilder Rafaël om de nieuw verworven kennis in het veld te zien. Hieronder twee stukjes van de Marcel en Helena waaruit hun waardering blijkt.

Inspirerende kunstgeschiedenis

Zoom afgelopen maandag was een speciaal moment voor ons. Waarom? Omdat wij, scholieren en studenten, de mogelijkheid hadden om via Zoom te praten met Michaela Anselmini. Zij is een conservator en kunstrestaurateur uit Italië. We hebben dat te danken aan Sara Maccioni en Marta Zona van de Italiaanse groep. Je kan je niet voorstellen hoe gelukkig we ons rekenden om met haar te



kunnen praten, ook al was het alleen maar via Zoom. Ik zal kort over Michaela vertellen. Zij komt uit een familie van houtbewerkers en ambachtslieden. Als kind zag ze haar vader altijd dingen repareren. Aan het begin van de jaren negentig, studeerde ze summa cum laude af van de kunstacademie in Italië. Ze kwam in 2006 voor het eerst naar Indonesië voor een kunstexpositie. Ze sprak toen nog geen Engels. Michaela had de eer om de eerste kunstrestaurateur te zijn die werd gehuurd door het Kraton, Yogyakarta paleis. Daarna volgden vele andere grote projecten over heel Indonesië. We hebben van Michaela geleerd dat het belangrijk is om schilderijen te restaureren en te onderhouden. Ze inspireert ons vooral om trots te zijn op de Indonesische kunst en cultuur.

Helena, 16 jaar

Van wees tot wereldformaat

Op 22 maart werden wij door de Italiaanse culturele ambassade uitgenodigd om naar de expositie van de beroemde Italiaanse Magister Raffaello te gaan. Het is de eerste keer dat we een expositie bezochten.

Zoals gewoonlijk in deze tijd werden we voor vertrek eerst getest op corona. De blijdschap was dan ook erg groot toen iedereen een negatief resultaat had. Binnen in het theater werden we opgewacht door onze Italiaanse vrienden die ons alles vertelden over de indrukwekkende geschiedenis van deze bekende schilder. Al vroeg werd hij wees en heeft op eigen kracht zichzelf omhooggewerkt tot een bekende schilder van wereldformaat. Zijn geschiedenis inspireerde ons, kinderen uit een weeshuis, dat je veel kan bereiken door keihard te werken.

Marcel



Schatje, schatje en schatje

In Februari 2016 liep ik voor het eerst het terrein van het weeshuis Pa van der Steur op met een backpack op mijn rug. Zonder enig idee wat ik zou aantreffen. Het enige wat ik wist, is dat ik een maand als vrijwilliger aan de slag zou gaan. Het was avond, regentijd en donker. Op het terrein stonden veel bomen en struiken. Het is ongetwijfeld een prachtige tuin in de zomer.

De kinderen lagen al op bed, maar Tante Nel kwam mij vrolijk tegemoet lopen met om haar heen drie kwispelende honden. Alle drie de honden heten schatje. Tante Nel is de nicht van mijn vader. We hadden elkaar vroeger een aantal keren gezien op de welbekende Kumpulan in Nederland, maar goed kenden we elkaar niet. Dat veranderde gelukkig snel.

Ontbijten met Nasi

Die maand werd ik meegenomen in het reilen en zeilen van het weeshuis. 's Ochtends om 4 uur gaat de wekker. Elk kind krijgt een huishoudelijke taak. De gebouwen en gangen moeten bovendien schoongehouden worden. Aan de linkerkant van het terrein staat het jongensgebouw, rechts het meisjesgebouw en in het midden de gezamenlijk eetruimte en keuken. Om 6 uur staat het ontbijt op tafel. Een bord nasi. Er wordt flink opgeschept en met de sambal wordt niet zuinig gedaan. Al ben ik opgegroeid met de Indonesische keuken, dat was even wennen voor een echte Hollander zoals ik.

Gepest

Om half zeven is het tijd voor omkleden. De oudere kinderen helpen de kleintjes met het verzamelen en aantrekken van hun schooluniform. Vervolgens lopen ze allemaal naar de voorkant van het terrein, waar de scholen staan. Op de scholen zitten veelal kinderen uit de buurt, die gebracht worden door hun ouders. Het is



pijnlijk om te zien dat de weeskinderen dat niet hebben. Ze worden regelmatig gepest met het feit dat ze in het weeshuis wonen. Schrijnend om te zien. Al zijn ze blij met het feit dat ze überhaupt te eten krijgen en naar school kunnen gaan.

Voetballen met een voetbalschoen

Begin van de middag zijn ze klaar met school. Er wordt geluncht, uiteraard met rijst of bami, waarna er eindelijk gespeeld kan worden. De kleintjes gooien een bak met speelgoed om en beginnen te spelen met poppen, speelauto's en kleurboeken. De oudere meisjes gaan lezen, vooral stripboeken vinden ze leuk. De oudere jongens gaan voetballen. Er zijn maar vier paar voetbalschoenen, maar daar wordt totaal geen probleem van gemaakt. Er wordt gewoon gedeeld! Het ene kind krijgt de rechterschoen en de andere de linkerschoen.

Een verloren moeder

Bij het meisjesgebouw zit een groot afdak. Onder dat afdak is een soort woonkamer gecreëerd. Een ronde tafel omringd met stoelen, een zithoek van banken en een grote eettafel voor bezoek. De meubels zijn oud, maar het is er gezellig. 'Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen hier', zegt Tante Nel. Aan de muur hangt een grote lijst met een oude foto van een jonge Indonesische vrouw met aan haar hand een klein meisje. De vrouw heeft een verdrietige blik in haar ogen. 'Wie zijn dat', vraag ik. 'Die vrouw is jouw overgrootmoeder, mijn oma, en het meisje is mijn moeder', zegt Tante Nel. En zo hoorde ik het verhaal van mijn



overgrootmoeder die haar kind naar Pa van der Steur moest brengen. Tante Nel kan geweldig verhalen vertellen. Een maand lang hing ik aan haar lippen en hoorde ik veel verhalen van vroeger en nu.

Niet de laatste keer

De rest van de maand verliep snel. Ik leerde de kinderen steeds beter kennen. Ik speelde kappertje met de kleintjes (zie foto). Ze plukten bloemen uit de tuin en vlochten ze stuk voor stuk in mijn haren. De oudere kinderen hielp ik met Engels huiswerk. Sommigen waren verlegen en anderen kropen constant op schoot. Ze worden netjes opgevoed, ik werd 'Kak Chérie' genoemd, wat betekent 'Zuster Chérie'. Ik vierde ook mijn verjaardag in het weeshuis. De kinderen knutselden slingers voor mij (zie foto) en ik trakteerde op saté, het was bovendien feest. Aan het einde van de maand wist ik zeker: dit is niet mijn laatste keer in Pondok Gede.

Ondersteunen

En inderdaad, in de zomer van 2017 was ik terug. Deze keer langer en beter voorbereid, ik wist natuurlijk

beter wat ik kon verwachten. Een koffer vol met speelgoed en posters van Taylor Swift en Cristiano Ronaldo. Ik vroeg me af of ze me nog zouden herkennen, maar zodra ik het terrein opliep renden minstens tien kinderen op me af om me te omhelzen: 'K' Chérie!', riepen ze. In de volgende weken heb ik geprobeerd het weeshuis zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik pakte de telefoon op en probeerde contacten te leggen met de Nederlandse community in Jakarta. Via een internationale studentenorganisatie waarbij ik aangesloten was, organiseerde ik een leiderschapstraining voor de oudere kinderen. Een hele dag training op het hoofdkantoor van de grootste telecomorganisatie van Indonesië met als doel om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven (zie foto). Ik probeerde te ondersteunen met marketing activiteiten en vooral de kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. In februari 2019 was ik weer terug, deze keer voor een dag omdat ik op doorreis was, maar het voelde wederom heel vertrouwd.

Vrijwilligers gezocht!

Mijn ervaringen bij het weeshuis Pa van der Steur zijn enorm waardevol. Niet alleen ben ik zelf gegroeid als mens, het heeft me doen waarderen dat ik bevoorrecht ben. Opgroeien in een warm gezin, in een land als Nederland, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. De kinderen in het weeshuis verdienen precies dezelfde kansen!

Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag bij weeshuis Pa der Steur? Of ken jij iemand die als vrijwilliger aan het werk wil? Stuur mij gerust een e-mail op cherieham@live.nl voor meer informatie.

Chérie Ham



Verhaaltjes en brieven

Hieronder een paar woorden van de kinderen zelf. Primaire bronnen in de vorm van verhaaltjes en brieven. Voor het gemak van de Nederlandse lezer hebben wij ze vertaald uit het Indonesisch of uit het Engels. De brieven zijn geschreven naar hun symbolische adoptieouders in Nederland. Voor de publicatie is toestemming verkregen van zowel kind als ouder. Momenteel hebben alle kinderen een symbolische adoptieouder.



Geen oerwoud in zicht

Wamena ligt in het Baliemvallei, in Nieuw Guinea. Wa betekent varken en Mena betekent houden. De mannen gingen vaak op varkensjacht. Zondags na kerktijd kwam het hele dorp bij elkaar. Op bloedhete stenen werden de varkens geroosterd en aten we met zijn allen vlees. Omdat we in een vallei woonden, kon het daar ook erg koud zijn.

Dat zijn de herinneringen van mijn geboorteplaats. Ik was een klein jongetje en moest uren lopen om naar school te gaan. Alle kinderen van verschillende leeftijd zaten in een klas met een juf.

Op een dag kreeg ik te horen dat ik naar een echte school kon gaan in Jakarta. Ik heb nog nooit van Jakarta gehoord, dus het zei me absoluut niets.

Op de dag van vertrek zag ik een lange rij mensen die allemaal zaten te wachten. Ik voelde mijn hart bonzen toen ik voor het eerst een vliegtuig zag. Hoe konden zoveel mensen met zo'n ding de lucht ingaan. Ik wist zeker dat we met z'n allen naar beneden zouden storten. Maar mijn angst verdween als sneeuw voor de zon toen ik een TV zag bij mijn stoel waar ik films kon kijken. Voor het eerst kreeg ik gekleurd water om te drinken. Het smaakte heerlijk. Ik keek mijn ogen uit toen het vliegtuig landde en werd gezegd dat we in Jakarta waren aangekomen. Overal zag je alleen hoge gebouwen. Er was nergens oerwoud te zien.

Het is nu 7 jaar geleden dat ik in het weeshuis Pa van der Steur kwam. Ik zit nu op de eerste klas van de middelbare school. Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid heb om hier naar school te gaan. Ik ben ook goed in hockey, voetbal, angklung, gitaar en zingen. Met mijn team waren we kampioen hockey in Bandung en nationaal kampioen voetbal tussen de kerken. Ik oefen keihard om professioneel voetballer te worden. Als ik mijn droom bereik, dan zal ik iedereen vooral het weeshuis Pa van der Steur dankbaar zijn voor de kansen die ze mij hebben gegeven.

Atven, 13 jaar



Dankbaar vrij

22-2-'22 was voor ons een onvergetelijke dag. Na twee jaar in lockdown te hebben geleefd, mochten we voor het eerst weer naar buiten. Op die dag werden we uitgenodigd door de Belgische Ambassadeur. Nadat we tot onze blijdschap allemaal negatief getest werden, kon het groot avontuur beginnen. De gigantisch grote bus die ons ophaalde werd met gejuich ontvangen. Op de dag werden we hartelijk ontvangen door de gastvrouw en heer. Er werden verschillende wedstrijden en spelletjes georganiseerd, afgewisseld door

heerlijk eten maar de top van het feest was wel de zwempartij in het grote zwembad. Moe maar vooral met een gevoel van dankbaarheid gingen we tegen de avond weer naar huis. 22-2-22 was een dag die we niet gauw zullen vergeten.

Ciska, 16 jaar

Praten met overleden grootouders

Butohing is een plaatsje in Papua, Nieuw Guinea dat bekend staat om zijn natuurschoon. Dit is is het plaatsje waar ik geboren ben.

Mijn vader is boer, mijn moeder huisvrouw. Met nog vier andere kinderen hadden we het niet breed. Er was geen geld om ons naar school te sturen. Toch droomde ik dat ik eens naar school kon gaan.

Het was op een zondag dat ik in de kerk zat en hardop sprak met mijn overleden grootouders, of ik alsjeblieft naar school kon gaan. Mijn hersens zeiden dat dit niet mogelijk was, maar toch bleef ik mijn droom koesteren.

Die kans kwam toen de dominee van de kerk mij op een dag vroeg of ik voor mijn studie naar school wilde gaan in Jakarta. Die eerste dagen nadat ik dat hoorde, wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik kon het echt niet geloven.



Het is nu zeven jaar geleden dat het weeshuis Pa van der Steur mijn thuis is geworden waar ik alles in mijn leven met de andere kinderen deel. Het begin was erg moeilijk want ik kon niet lezen en schrijven. Gelukkig kreeg ik toen elke avond extra les zodat ik dit onder de knie kon krijgen.

Op dit moment zit ik op de hogere middelbare school. Mijn favoriete vak is Frans. Ik hoop na mijn studie terug te gaan naar Papua en daar een beurs aan te vragen aan de universiteit van Rhode Island in de Verenigde Staten, die beurzen uitgeeft voor Papua. Ik hoop van harte dat mijn tweede droom een keer uit zal komen.

Noveri, 17 jaar

Lieve tante Vonne,

Hallo tante? Hoe gaat het in Holland? Het gaat goed met mij hier in het weeshuis. Ik wilde je laten weten dat ik ben afgestudeerd aan de 'Junior High School' en nu doorga naar de 'Senior High School'. Ik heb meegedaan aan een online test en Godzijdank heb ik de test met succes gehaald. Dus heb ik mij aangeschreven voor een beroepsschool in Jakarta met als hoofdvak multimedia. Ik zal daarvoor verhuizen naar ons weeshuis in Centraal Jakarta in een gebied genaamd Matraman.

Tante, vorige maand werd ik door de verzorgers uitgekozen om op reis te gaan naar Jogja, een stad in midden Java. Er waren in totaal zes mensen die naar Jogja gingen met de bedoeling het graf van Pa van der Steur te bezoeken. We vertrokken vanaf het treinstation in Jakarta genaamd Gambir en onze trein vertrok om acht uur 's ochtends naar Jogja. De reis duurde ongeveer acht uur en we kwamen om vier uur 's middags in Jogja aan en we gingen meteen naar het huis wat we hadden gehoord. We hebben gedineerd in een beroemd restaurant genaamd

'Raminten', wat naar mijn mening het lekkerste restaurant in Jogja is.

De volgende dag gingen we naar het graf van Pa om ons respect te tonen en foto's te maken. Als ontbijt aten we een speciaal gerecht van Jogja gemaakt van soja voordat we naar de plek gingen waar het weeshuis van PvdS is opgericht. Het was toen ook een weeshuis, maar werd toen beheerd door de overheid. Daarna



gingen we naar een speeltuin en brachten daar de hele dag door tot zonsondergang.

De volgende ochtend moest ik terug naar Jakarta om me voor te bereiden op een aankomende test die ik moet doen, anders word ik niet geaccepteerd in de school van mijn keuze, de SMKN 14. De andere reizigers verbleven nog een dag in jogja.

Dat is voorlopig alles wat ik met u kan delen en ik hoop mijn andere ervaringen in mijn volgende brief te delen.



Lots of love, en warme groetjes van Eva

.....
Beste tante Mathilde,

Ik wil u graag vertellen over mijn activiteiten van de afgelopen tijd want ik zit nu al in de 7e klas van 'Junior High School'. Op school vind ik het leuk om te tekenen en daarnaast ook muziek en sport.

Een paar dagen geleden hadden wij het eerste seminar op school over het gevaar van verdovende middelen. Het was een heel belangrijk seminar voor ons omdat er bijna wekelijks nieuws is over de arrestatie van mensen die drugs gebruiken op de televisie.

Het tweede seminar ging over het voortplantingssysteem van het lichaam, wat ook heel erg belangrijk is voor ons, omdat wij nu al teenagers zijn.

Gisteren kwamen er drie gasten uit het buitenland naar het weeshuis, een man (Mark) en twee vrouwen uit Holland. Oom Mark hielp bij het knippen van het haar van een paar jongens en een paar meisjes. Ze hebben ook wat geld gedoneerd aan het weeshuis.

Voordat ik deze brief beëindig, zou ik graag meer horen over u en uw familie. Kunt u iets over uzelf vertellen en wat uw dagelijkse activiteiten zijn? De volgende keer zal ik u nog een verhaaltje vertellen over mijn activiteiten op school en in het weeshuis.

Vriendelijke groetjes,

Leon

.....
Beste tante Bianca,

Heel erg bedankt voor het snelle antwoord op mijn brief. Ik ben zo blij met de aandacht die ik van u krijg.

Ik wilde u laten weten dat ik op dit moment naar een hoger niveau ben gegaan op school, namelijk de tweede klas van de Beroeps School, en ik studeer Computer Technologie.

Uw eerste dochter Wendy die 24 jaar is, studeert ze nog of werkt ze al? En ook uw jongste dochter. Ik neem aan dat ze nog studeert. Wat studeert ze?

U vertelde mij dat uw vader in Kalimantan is geboren en jaren geleden in Bandung heeft gewoond. Hij is al 82 jaar en ik hoop en bid dat hij gezond is. En uw moeder? Wonen zij beide bij u in huis of wonen zij in een eigen huis?

U werkte drie dagen per week als secretaresse in een ziekenhuis. Hoe lang werkte u daar en wat is de naam van het ziekenhuis? Uw man Rob, waar werkt hij en hoe lang is de reis tijd van uw huis naar zijn werk? Sorry voor al de vragen, maar ik vind het leuk om u en uw familie beter te leren kennen, want het enige familielid dat ik heb is mijn grootmoeder die niet zo ver van het weeshuis woont en toch kan ik haar maar één keer per zes maanden ontmoeten wanneer wij allemaal een korte vakantie krijgen.

Tot ziens voor nu en ik hoop u te zien in mijn volgende brief.

Hartelijke groetjes van Naldo

Dankzij vrienden

De yayasan is een erkend goed doel maar dat spreekt voor zich: kansarme kinderen helpen is goed. Helaas is de organisatie afhankelijk van haar donateurs. Als je iets kunt bijdragen dan wordt dat natuurlijk gewaardeerd. Voor ieder kind gaat het telkens om hetzelfde project: een liefdevolle opvoeding.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de yayasan financieel te ondersteunen

- Uit vriendschap.
- Als eenmalige gift.
- Als periodieke gift.
- Door een testamentaire beschikking.

Vriendschap van een weeshuis zou kunnen worden gezien als enigszins transactioneel. Maar voor slechts negentien euro per jaar helpt u echt, net zoals een echte vriend. Deze vriendschap houdt ook een lidmaatschap van de vereniging in, waardoor niet alleen dit bulletin met informatie over de yayasan wordt toegestuurd, ook krijgen vrienden een uitnodiging voor de kumpulan en de algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande jaar. Deze vriendschap is op ieder moment opzegbaar. Op de laatste pagina staat meer informatie.

De eenmalige gift is eenmalig en vrijblijvend. Er is geen minimum- of maximumbedrag: alles helpt! Het kan eenvoudig via de donatiepagina op onze website www.weeshuispavandersteur.nl. Je kan daar het gewenste bedrag en de wijze van betaling aanklikken. Ook zijn er de afgelopen jaren verschillende Nederlandse organisaties geweest die een eenmalige collecte voor de yayasan hebben gehouden. Dit moedigen wij natuurlijk aan en geven graag informatie als dat nodig is. Als je een donatie liever direct overmaakt dan kan dat op NL22INGB 0003 1845 22, met de tenaamstelling Ver. Vrienden Yayasan Pa van der Steur.



Een periodieke gift bestaat uit een bedrag dat over een periode herhaaldelijk wordt geschonken. Onder bepaalde voorwaarden is deze gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zo moet er minimaal vijf jaar lang aan een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) worden geschonken en moet dit in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd. (Voorheen was hier een notariële akte voor nodig maar dat is gewijzigd.) Er is geen minimum- of maximumbedrag. De vereniging heeft een ANBI-status en de belastingdienst heeft op haar website een standaardovereenkomst die hiervoor gebruikt kan worden. **Deze constructie is goed te combineren met de symbolische adoptie, en dus ook voor mensen die zich reeds voor deze adoptie hebben opgegeven.** De secretaris van de vereniging, Chérie Ham, kan de bedoelde overeenkomst (online) verzenden en geeft hierover graag meer informatie. Haar gegevens staan op pagina 1.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting over erfenissen te betalen. Indien u de vereniging aldus in uw laatste wilsbeschikking wenst op te nemen, kunt u hierover contact opnemen met uw notaris. De officiële naam van de vereniging is: Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur. Het KvK-nummer is 404.127.28 en als ANBI-instelling bekend onder fiscaal nummer 8017.55.840.

Tot slot willen wij alle vrienden en donateurs bedanken voor de steun. De yayasan heeft sinds 1894 duizenden weeskinderen opgenomen en voorzien van een serieuze kans in de maatschappij. Dit is vanaf de oprichting voor een belangrijk deel tot stand gekomen met behulp van donateurs uit Nederland.



Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur

De vergadering zal online plaatsvinden door middel van een Zoom-videoverbinding op zondag 15 juni 2022 om 18.00 u. Indien u wilt deelnemen aan de online vergadering, dan kunt u een e-mail sturen naar Chérie Ham op het e-mail cherieham@live.nl. U krijgt dan uiterlijk op 14 juni een link toegestuurd die vlak voor de vergadering geopend kan worden. Ook is het mogelijk om via het genoemde e-mailadres schriftelijk vragen te stellen, of per post naar Van Lumeystraat 59, 2581XB Den Haag. Deze vragen zullen op de vergadering worden behandeld. Alleen voor leden is het mogelijk om deel te nemen en vragen te stellen.

Agenda

1. Opening.
2. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering (zie pagina 12)
3. Financieel overzicht van de penningmeester (zie pagina 13)
4. Verslag kascommissie
5. Décharge bestuur
6. Verkiezing bestuur
7. Mevrouw Eveline Gerritsen-Kastein en mevrouw Marijke Ross-Alingh Prins hebben aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. We bedanken hen voor de tijd en inzet die ze vele jaren hebben geleverd. De overige bestuursleden worden voorgedragen voor het nieuwe bestuur. Volgens de statuten voorziet het bestuur vervolgens zelf in de verdeling van de functies. Indien de vergadering akkoord gaat met deze voordracht zal het bestuur als volgt zijn samengesteld:

Voorzitter	Matthieu de Borst
Penningmeester	Rosa Valkenhoef
Secretaris	Chérie Ham
Leden	Tom Jutte
	Nel de Borst
8. Benoeming kascommissie
De huidige leden van de kascommissie, de heer Henk Ham, en de heer Lanny Vleesenbeek zijn weer bereid weer zitting te nemen in de kascommissie.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur, online gehouden op 27 juni 2021 om 13.30 u. via Zoom.

1. Algemene informatie over de Yayasan Pa van der Steur. Nel de Borst geeft een toelichting.
2. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3. Financieel overzicht van de penningmeester. Door de extra aandacht op sociaal media in verband met corona is er € 25.000,00 opgehaald. De nieuwe website met informatie heeft daarbij geholpen, ook omdat er met de doneerknop eenvoudiger gedoneerd kan worden. Daarnaast heeft Henk Eisink een substantieel bedrag opgehaald ter vervanging van de elektrische bedrading.
4. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Joke van der Meer, Ruud Ross en Lanny Vleesenbeek, leest de verklaring voor en verleent het bestuur decharge. De boeken van 2020 zijn gecontroleerd en ze hebben geen onjuistheden geconstateerd. De kascommissie adviseert om de boeken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
5. Décharge bestuur. Het bestuur wordt gedechargeerd.
6. Verkiezing bestuur. Volgens de statuten geschiedt de benoeming van de bestuursleden uit een voordracht. Alle huidige bestuursleden worden voorgedragen voor het nieuwe bestuur. Als nieuw lid wordt mevrouw Chérie Ham voorgedragen. Volgens de statuten voorziet het bestuur zelf in de verdeling van de functies. Indien de vergadering akkoord gaat met deze voordracht zal het bestuur als volgt zijn samengesteld:

Voorzitter	Eveline Gerritsen
Vicevoorzitter	Matthieu de Borst
Secretaris	Chérie Ham
Penningmeester	Rosa Valkenhoef
Leden	Marijke Ross
	Nel de Borst
	Tom Jutte

De voordracht wordt goedgekeurd.
7. Benoeming kascommissie. De heer Ruud Ross heeft aangegeven de kascommissie te verlaten. De huidige leden van de kascommissie, mevrouw Joke van der Meer en de heer Lanny Vleesenbeek zijn bereid weer zitting te nemen in de kascommissie. We verwelkomen de heer Henk Ham als nieuw kascommissielid. We zijn Ruud enorm dankbaar voor zijn positieve bijdragen tijdens de vele vergaderingen. Hij zal tijdens de borrel later nog uitvoerig worden bedankt.
8. Statutenwijziging. Vanuit de overheid bestaat er nieuw regelgeving voor de statuten van verenigingen. Onze statuten voldoen op een paragraaf niet aan deze regelgeving en zullen dus aangepast moeten worden. De statuten moeten een regeling bevatten over het 'belet en ontstentenis' van bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan langdurige ziekte van een bestuurder. Deze wijziging moet door de ALV goedgekeurd worden. De volgende tekst als toevoeging aan de statuten wordt door de ALV goedgekeurd en moet voor de notaris worden gewijzigd:
'Artikel 9A Belet en ontstentenis
1. Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden, schorsing of ontslag) van een of meerdere bestuurders berust het bestuur bij de overige (niet door belet of ontstentenis afwezige bestuurder(s)).
2. Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur berust het bestuur bij de ALV. De ALV kan zelf een besluit nemen, dan wel een of meerdere personen aanwijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien.'
9. Rondvraag
Marijke Ross geeft aan dat ze tijdens de volgende vergadering hopelijk thuis is want in haar zomerhuis is geen bereik.

Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021

Vereniging Vrienden van de yayasan Pa van der Steur

Saldi	Ultimo 2021	Ultimo 2021
Rekening courant ING	€ 45.149,92	€ 11.930,37
Spaarrekening ING*	€ 101.330,54	€ 101.333,35
Totaal	€ 146.480,46	€ 113.263,72

Inkomsten

Algemeen

Contributie	€ 741,00
Adoptie	€ 5.686,00
Giften	€ 28.400,58
Corona giften	€ 1.250,00
Gift specifiek*	€ 10.000,00
Donaties n.a.v. overlijden Rob S	€ 4.314,00
Kerstgiften	€ 800,00
Studiefonds	€ 224,00

Uitgaven

Algemeen

Adoptie	€ 6.000,00
Giften	€ 2.900,00
Corona giften	€ 1.000,00
Gift specifiek*	€ 5.640,00
Donaties n.a.v. overlijden Rob S	€ 200,00

Kosten ondersteuning

Bankkosten	€ 254,06
Overig kosten (bulletin, verzekering)	€ 349,20
Pr/website	€ 924,44
Bulletin & Kerstkaarten	€ 928,33
Rente spaarrekeningen	€ 2,81

Saldo € 33.216,74

Totaal	€ 51.415,58	Totaal	€ 51.415,58
---------------	--------------------	---------------	--------------------

* Opheffing Stichting PVDS Nederland

** Pensioen Pak Putu; studie Yoksan en Eva; rijbewijs Yoksan



Verrijk jezelf

Wil je weeskinderen helpen met een dak, eten, onderwijs en aandacht, zeg maar de meest basale dingen die je ieder mens gunt aan het begin van het levenspad? Word dan een vriend en help met negentien euro per jaar. Deze vriendschap lijkt mogelijk wat transactioneel maar niets is minder waar: door te helpen met dit luttele bedrag verrijk je juist jezelf! Want wil je per jaar echt zeven kopjes koffie extra op het terras drinken? Of 1/5 paar schoenen extra kopen? Of lijkt het je wellicht mooier als een onschuldig kind gedurende het leven zoveel gelukkiger is door de betere kansen die je hem of haar geeft? Rijkdom ligt besloten in het antwoord op deze vragen.



Word dus gewoon ook een vriend en stuur een mailtje met je contactgegevens naar onze secretaris Chérie Ham via cherieham@live.nl.

Save the date! Zondag 19 juni 2022

Gezellige bijeenkomst voor alle vrienden van de Yayasan Pa van der Steur
& een voorstelling van de theatergroep Plankgas
& een fantastische Indonesische nasi rames maaltijd

Hoera, de Corona-regels zijn voorbij en wij verheugen ons na jaren weer op een leuk feestje!

Het programma van zondag 19 juni 2022 is als volgt:

- | | |
|------------------|---|
| 16.00 – 17.00 u. | Inloop met borrel en snacks. |
| 17.30 – 18.30 u. | Theatergroep Plankgas met de voorstelling ' <i>Kuur van uur</i> '. Een optreden vol met hilarische sketches en ontroerende liedjes. |
| 19.00 – 21.00 u. | Indonesische maaltijd met borrel. |

Toko Katik zal ook deze keer weer aanwezig zijn met authentieke Indische snacks. Hun befaamde nasi rames maaltijd à € 15,00 kan alleen van te voren worden besteld. Ook vragen we u uw komst per e-mail aan te geven zodat we rekening kunnen houden met het aantal stoelen. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van het weeshuis Pa van der Steur te Jakarta. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om ook een donatie te doen.

- Zondag 19 juni 2022 om 16.00 u. aan de Hofkampweg 3, Wassenaar.
- Aanmelden: korte bevestiging naar nelkuta@gmail.com.
- Vooraf bestelling nasi rames: € 15,00 naar NL22 INGB 0003184522, Ver. Vrienden Yayasan Pa van der Steur



Na twee jaar corona kijken we uit om onze vrienden onder het genot van een gezellige borrel weer te zien!

Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur

Save the date!

Zondag 19 juni 2022

**Gezellig feestje voor alle vrienden van de Yayasan Pa van der Steur
& een voorstelling van de theatergroep Plankgas
& een fantastische Indonesische nasi rames maaltijd**

Voor meer info zie pagina 14 van dit bulletin.



Indien onbestelbaar: Van Lumeijstraat 59, 2581XB Den Haag

